

AAN DE AARDE GEBONDEN

AUGUSTA HEINDEL-FOSS

AUGUSTA HEINDEL-FOSS 1865-1949.



Oorspronkelijke titel: Earthbound, Augusta Foss-Heindel
uitgegeven door The Rosicrucian Fellowship,
Oceanside, California, U.S.A. 1968
Uit het Engels vertaald door Ger Westenberg.

2018 The Rosicrucian Fellowship
in het Nederlandse taalgebied

INHOUD

1 De lagere begeertewereld	1
2 Elementalen, bezetenheid, levensduur	4
Afbeeldingen:	
Mevr. Augusta Heindel-Foss 1865-1949.	II
Diagram 5 b. Een levenscyclus	9

1 De lagere begeertewereld

Bij steeds meer mensen ontwaakt tegenwoordig de wens om iets te weten te komen over het leven in de geestelijke werelden. Veel mensen zijn ongelovig en spotten bij een gedachte verder te leven nadat zij hun stoffelijk lichaam hebben afgelegd. Maar een toenemend verlangen om deze onzichtbare werelden te leren kennen en er mee in aanraking te komen spreekt sommige materialisten aan.

Ik twijfel er niet aan dat planeetinvloeden voor deze verandering van opvatting verantwoordelijk zijn. Toen Uranus van februari 1912 tot maart 1919 [eveneens van april 1995 tot september 2003] door zijn eigen teken Aquarius ging, was de Watermaninvloed bijzonder krachtig. Dat uitte zich bij vooruitstrevende mensen die nog steeds de aandacht op zich vestigen. Wij horen vaak de uitdrukking: 'het zit in de lucht' en de meest verbitterde twijfelaar is nu bereid overtuigd te worden. Aquarius is een vast teken waar Saturnus thuishoort [en Uranus de heerser van is]. In de astrologie stelt dit teken een mens voor, een waterdrager. De Waterman wordt niet gemakkelijk door emoties van zijn stuk gebracht maar overdenkt eerst iets voordat hij het aanvaardt. Uranus bevond zich van 1920 tot 1928 in het mystieke teken Vissen dat op het 12^e huis thuishoort en waarvan Neptunus de planeet is die daarbij hoort, of de heer daarvan is. Door de combinatie van het teken Vissen met Uranus was meer belangstelling voor de geestelijke werelden te verwachten en om het zesde zintuig te ontwikkelen. In die jaren zullen zij, die op de trillingen van deze beide planeten reageerden, helpen met het verspreiden van het esoterisch christendom, de godsdienst van de toekomst. Deze mensen zullen niet langer twifelen aan een leven na de dood of bang zijn voor het bovennatuurlijke.

In *De wereldbeschouwing der Rozenkruisers* wordt gezegd dat de mens een drievoudige geest is, die in een drievoudig lichaam functioneert, waarvan alleen het stoffelijk lichaam met ons stoffelijk oog kan worden waargenomen. In 1 Korintiërs 15:40 zegt Paulus: 'Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse,' en in vers 44: 'er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk [psuchicon] lichaam opgewekt.' Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam.'

De Rozenkruisersleer bevestigt dat de mens meer dan één lichaam bezit. Zij leert dat het stoffelijk lichaam door een levenslichaam of etherisch lichaam wordt doordrongen. Door Paulus in vers 44 een 'soma psuchicon', een zielenlichaam, genoemd. Dit zielenlichaam bouwt op en herstelt tijdens de slaap wat de mens door zijn begeerten, via het begeertelichaam, overdag heeft afgebroken. Ook dat het drievoudige, menselijk lichaam overeenkomt met drie verschillende geestelijke werelden die hem

omringen, en uit dezelfde stoffen als zijn fijnere, geestelijke lichamen bestaan.

De stoffelijke wereld, de enige die wij met onze lichamelijke zintuigen kunnen aanraken; de etherische sfeer en de begeertewereld - de verschillende gebieden van bestaan - zijn van verschillende dichtheid, waarbij de een de ander doordringt. Bijvoorbeeld: de begeertestof in de begeertewereld kan men met rook vergelijken. Het zwaardere gedeelte daalt naar de aarde, terwijl het zuivere in de lucht opstijgt.

Tijdens zijn leven in de stoffelijke wereld bouwt de mens door zijn gedachten, verlangens en emoties voortdurend aan zijn onzichtbare lichamen. Als zijn begeerten hem in een leven naar beneden halen door het doorbrengen van een periode met nutteloos plezier en egoïstische behoeften; of als hij geen hoger streven kent dan zijn bezit te vergroten, kan zijn begeertelichaam met zware, donkere rook vergeleken worden. Nadat de mens overgegaan is naar het leven na de dood zal hij opstijgen naar het gebied dat het louteringsgebied wordt genoemd, dat het dichtst bij de stoffelijke wereld is gelegen. Hier moet hij zichzelf zuiveren van al zijn onzuivere verlangens. Hij moet zijn begeertelichaam reinigen voordat hij naar een hoger gebied kan gaan, dat de eerste hemel wordt genoemd.

Als wij een verrijnd, gevoelig mens zouden meenemen naar een achterbuurt in een grote stand en hem dwingen in deze omgeving te wonen, dan zou hij lijden. Misschien zelfs ziek worden en bij de eerste gelegenheid naar de mensen die gelijk aan hem zijn, terugkeren. Eveneens als wij een laag en verworden mens, iemand die altijd in de achterstandswijken te midden van vuiligheid en onoprechtheid heeft geleefd en in een paleis, tussen allerlei cultureel hoogstaande personen wordt geplaatst, zou hij zich ongemakkelijk voelen en zo snel mogelijk naar zijn oude verblijfplaats terugkeren. In de begeertewereld bestaan soortgelijke omstandigheden. Zij die een rein, vergeestelijkt leven hebben geleid, zullen na zijn dood maar een korte tijd in het lagere gebied van de begeertewereld verblijven. Als men zich van zijn stoffelijk lichaam heeft bevrijd stijgt men al snel op naar de fijnere gebied in de begeertewereld. Maar degene die nooit heeft geweten wat een rein leven betekent, die nooit heeft nagedacht over een leven na de dood, is als de dikke, zwarte rook. Hij blijft dicht bij de stoffelijke wereld rondhangen. Hij geeft er de voorkeur aan om dicht bij zijn oude verblijfplaats rond te hangen, vooral als hij tegen iemand op aarde wrok koestert en vergelding wenst. Dan blijft hij aardgebonden totdat hij zich op die ander gewroken heeft. Dergelijke types hangen op spiritistische seances rond of op de plaats waar zijn vijand woont, totdat het hem gelukt is een gemakkelijk te beïnvloeden persoon te vinden die de wraakactie uitvoert.

Hoe vaak horen wij niet van een moordenaar of dief die zegt dat hij plotseling door een gevoel overmand werd om de misdaad uit te voeren en niet anders kon dan hieraan toe te geven. Een bepaalde kracht had hem hiertoe gedwongen. De ongelukkige, wilszwakke dronkaard wordt ook vaak door lichaamloze, geestelijke wezens tot drinken aangezet, want daardoor krijgen zij in de begeertewereld een soort bevrediging.

Enige tijd geleden heb ik de film 'aardgebonden' gezien, gemaakt naar het verhaal van Basil King. Deze film werd in heel Amerika vertoond en heeft bij veel mensen belangstelling voor een leven na de dood gewekt. Daarin wordt zeer treffend een aardgebonden geest uitgebeeld en wordt getoond hoe hij zijn familie en vrienden beïnvloedt nadat hij, toen hij nog een stoffelijk lichaam bezat, door een jaloerse vriend werd doodgeschoten nadat hij geprobeerd had zijn vrouw te ontvoeren. Meteen na het neerschieten, nog voordat zijn familie van de tragedie op de hoogte was, zag zijn dochtertje haar vader in zijn geestelijk lichaam door de kamer gaan toen zij met haar hond speelde. Het kind holde naar haar moeder en zei: 'Papa was hier zonet, maar hij zag er zo anders uit!' Haar moeder zei dat ze het niet goed had gezien, zoals zo vaak bij onwetende ouders voorkomt. Zij beweren dan dat hun kind een levendige fantasie heeft, terwijl het echter helderziend is en ziet wat de ouders niet kunnen waarnemen.

Enige jaren geleden overleed een oude dame die ik jaren heb gekend. Ze had een hoge leeftijd bereikt, terwijl haar leven rein en onbaatzuchtig was geweest. Wegens haar zwakke lichaam had ze jaren peinzend in een stoel gezeten. Toen zij overleed was dat met een rijpe vrucht te vergelijken die niet langer aan de boom kon blijven hangen. Het zilveren koord kon, in plaats van drie en een halve dag, zich binnen drie uur van het lichaam losmaken.

Tijdens haar laatste ziekte vroeg zij steeds om de wandelstok die aan haar 20 jaar daarvoor overleden man had toebehoord. Zij had enige jaren geleden de gewoonte aangenomen om die wandelstok te gebruiken. Zij overleed met de stok in haar beide handen geklemd. Niemand van de familie wilde haar scheiden van waar zij tijdens haar leven zo aan gehecht was en dus werd de wandelstok gelijk met haar lichaam gecremeerd.

Kort na haar overlijden bezocht ze mij. Het was een vreemd gezicht om haar te zien. Haar begeertelichaam bestond alleen uit armen, handen en een hoofd terwijl zij de wandelstok, die er gewoon uitzag, stevig in haar handen hield geklemd. Zij zag eruit als een tere, witte veer die probeerde de lucht in te vliegen, maar door een steen verzwaard wordt. Zij was zo etherisch dat als zij niet door die wandelstok, die zij vasthield, verzwaard was, en zij binnen enkele dagen door het louteringsgebied en de begeertewereld zou zijn heengegaan. Toen ik haar vroeg de wandelstok te ge-

ven, hield zij die nog steviger vast en zei: 'Nee, ik moet hier nog enige tijd blijven.' Het was het verdriet van een van haar dochters dat haar aan de aarde bond. Zij wilde zo graag haar dochter troosten, maar na ongeveer zes weken was het voor haar niet mogelijk nog langer te blijven. De etherische stok werd later op zijn geliefde plekje in haar huis gezien. Hij was in drie stukken gebroken op de plek waar zij hem had neergeworpen voordat zij naar de hogere gebieden opsteeg.

Eén van de dochters van deze oude dame overleed een jaar na haar moeder. Ze was kerngezond en in de kracht van haar leven. Zij overleed na een ziekte van maar een paar dagen. Haar echtgenoot, die niets van crematie wilde weten, liet haar lichaam balsemen. Na ongeveer drie weken bezocht zij mij en was erg verdrietig en vroeg mij haar man en haar zoon te vertellen nooit meer iemand te laten balsemen. Met bittere smart vertelde zij dat ze haar geslacht hadden. 'O, wat heb ik een pijn geleden toen zij in mijn lichaam sneden! Ik probeerde hen te zeggen hiermee op te houden, maar kon mij niet verstaanbaar maken.' Zij vroeg ook waarom zij haar moeder niet kon vinden. Ze zei: 'Ik heb haar overal gezocht maar vond wel de heer S. die 25 jaar vóór mijn moeder was overleden. Waarom is hij nog steeds hier?' Ik vertelde haar dat haar moeder, in verband met haar zuiver en onbaatzuchtig leven, al lang naar de hogere gebieden was doorgedaan. Ook dat de heer S. nog aardgebonden is in verband met een ernstig onrecht dat hij zijn familie op aarde had aangedaan. Hij kon niet naar de hogere gebieden opstijgen totdat degene die hij kwaad had berokkend ook van zijn stoffelijk lichaam bevrijd moest zijn, zodat hij dan de gelegenheid zou hebben iets van het aangedane onrecht goed te maken. Haar werd aangeraden van alle aardse zaken weg te blijven en te werken met het doel voor ogen naar de hogere gebieden door te gaan, waar zij zich dan bij haar vader en moeder zou kunnen voegen.

2. Elementalen, bezetenheid, levensduur

Als iemand tijdens een ruzie of met een gevoel van haat of wraak overlijdt, zal hij zich een tijdlang blijven vastklampen aan degene op wie zijn woede gericht was. Vaak beïnvloedt zo'n lichaamloze geest een of andere negatieve persoon die nog een stoffelijk lichaam bezit. Die voert zijn wraak dan uit, en begaat de misdaad die deze lichaamloze geest wil, maar zelf niet meer kan uitvoeren.

In de toekomst, als de mensheid verlichter zal zijn, en rechters, advocaten en juryleden meer geloof in, en kennis over het leven na de dood hebben, zullen zij misdadigers niet meer [tot de doodstraf] veroordelen, maar zullen dan inzien dat de moordenaar, die ter dood wordt gebracht

en geen tijd krijgt voor de terugblik, zonder voorbereiding in de begeertewereld terecht komt. Daar kan hij een grotere bedreiging voor de gemeenschap vormen dan in zijn stoffelijk lichaam. Want dan is hij net een wild dier dat uit zijn kooi is ontsnapt. Hij heeft meer vrijheid om zijn misdadig leven voort te zetten, maar dan ongezien voor de mensen op aarde. Als de overheid – in plaats van de kooi te openen en het beest vrij te laten – probeert hem te temmen door hem bijvoorbeeld in een omgeving te plaatsen waar hij leren kan een beter leven te leiden, zou zij anderen behoeden voor het bedrijven van misdaden onder invloed van de haat van aardgebonden geesten die nog vol wrok zitten. In wezen bevordert de doodstraf misdaad in plaats van afschrikwekkend te zijn.

De mensheid ziet met afschuw de golf van misdaad die zich over de hele wereld verspreidt. Geen land is er vrij van en vooral in de grote steden komt het voor. De overheid neemt voorzorgsmaatregelen om haar burgers te beschermen, maar zonder resultaat. Niet alleen moorden en roofovervallen maar ook verkrachtingen en ontvoeringen vinden er plaats. Men kan zich de vraag stellen wat de oorzaak hiervan is. De occultist kan hierop een antwoord geven. Die kan in de begeertewereld de toekomst zien en weet dat de lagere sferen vol zitten met aardgebonden geesten die zich zo dicht mogelijk bij de stoffelijke sfeer ophouden. Het zijn bijvoorbeeld mensen die hun leven tijdens oorlogen verloren hebben en vol haatgevoelens en wraakgedachten zitten. Dergelijke personen klampen zich vast aan hun lage begeerten, steeds op zoek naar bevrediging hiervan.

In de begeertewereld zijn ook oprechte geesten, die de situatie begrijpen. Zij blijven juist in die lagere sferen om deze personen te helpen en te leren een beter leven te leiden. Maar net als de opbouwwerkers in achterstandswijken, kunnen deze onzichtbare helpers maar een deel van deze mensen bereiken. Veel oprechte en onbaatzuchtige personen, die nu nog in hun stoffelijk lichaam verblijven, werken tijdens hun slaap, buiten hun lichaam, mee. Dit is het terrein waarop de proefleerlingen van de Rosicrucian Fellowship actief zijn.

Als het een boosaardige geest gelukt zijn verlangen te bevredigen, als hij een zwakke geest of een medium beïnvloeden kan, en door die persoon zijn lagere aard kan voeden, blijft hij lange tijd aardgebonden, totdat hij helemaal gelouterd is. Sterft iemand voordat hij zijn slechte karakter heeft overwonnen, dan leeft hij enige tijd onder zijn soortgenoten op zoek naar middelen om zijn verslaving aan alcohol, tabak of bloed te stillen. Zelfs een sensualist kan voldoening krijgen door anderen te beïnvloeden om toe te geven aan wellust, zodat hij door hen een soort plaatsvervangende bevrediging krijgt.

Zoals een geest bij de dood zijn aardse lichaam afschudt, doet hij dat ook met zijn fijnere omhulsel, het begeertelichaam, als hij zijn ervaringen

in de begeertewereld heeft verwerkt. Daarna stijgt de geest op naar de tweede hemel.

Het afgedankte begeertelichaam van de moordenaar of de wellusteling, heeft veel meer tijd nodig om te vergaan dan bij een gevorderd iemand het geval is. Dit omhulsel of afgeworpen begeertelichaam, waarin hij een eigen bewustzijn heeft opgebouwd, wordt door diegene aangetrokken met wie de eigenaar in zijn stoffelijk lichaam verbonden was.

Deze omhulsels kunnen door elementalen worden gebruikt, die zich aan een medium vastklampen en doen alsof zij bijvoorbeeld Lincoln, Gladstone of een andere bekende persoon zijn, die al jaren geleden naar de tweede hemel zijn gegaan. Om een voorbeeld te geven van hoe deze elementalen het medium beetnemen, het volgende:

Toen Max Heindel nog leefde waarschuwde hij zijn lezers vaak voor negatieve helderzienden en wees hij op de gevaren. Toen hij overleden was beweerden talloze mediums dat zij boodschappen van hem hadden ontvangen. Ongetwijfeld kwamen deze boodschappen van wezens die beweerden Max Heindel te zijn, maar zij waren beslist van lage wezens en niet van een oprecht iemand die mediumschap zo fel heeft bestreden.

Omdat het over elementalen gaat, kunnen wij de aandacht vestigen op een ander soort entiteiten, namelijk zij – die als de gelegenheid zich voordoet van een stoffelijk lichaam bezit nemen. Zij vinden hun slachtoffer onder de onervaren beoefenaren van het occultisme als die hun lichaam verlaten. Terwijl zij uitgetreden zijn en zich misschien op enige afstand van hun lichaam bevinden, dat niet bewaakt wordt door een geestelijk wezen, wordt dit vaak door één van deze minderwaardige wezens in bezit genomen. De psychiatrische inrichtingen zitten vol met dergelijke onfortuinlijke personen.

Soms hoort men van gevallen waar mensen plotseling hun huis verlieten die soms, na maanden of zelfs jaren pas teruggevonden werden. Soms onder een aangenomen naam, ver weg, en op die manier een dubbel leven leidden. Zij zijn hun vroegere leven vergeten. Dit is een andere vorm van bezetenheid. Een aardgebonden geest verlangde zo vastbesloten naar zijn aardse bestaan terug, dat hij de eerste de beste gelegenheid aangrijpt om bezit te nemen van het lichaam van een ander, en die persoon dwingt om uit zijn lichaam te gaan. Veel gevallen van dit soort bezetenheid vindt men onder krankzinnigen. In zo'n geval volgt het ego de indringer en blijft daar in de buurt, hoewel onzichtbaar voor het stoffelijk oog, wachtend op de eerste de beste gelegenheid om terug te nemen wat hem ontstolen is. Als hij hierin slaagt, herinnert hij zich weer wie hij is. Maar de periode tussen de tijd dat hij zijn huis heeft verlaten en zijn terugkeer, is volkomen leeg. Over die periode herinnert hij zich niets.

Men kan zich nu afvragen wat men doen kan om zich tegen bezetenheid te beschermen. Het antwoord is eenvoudig, namelijk door een positieve geesteshouding aan te kweken, want door vrees trekt men juist iets tot zich. U moet u niet op een negatieve manier ontwikkelen, ook niet door hindoe ademhalingsoefeningen te doen, of door kristalstaren. Het gevaarlijkste tijdverdrijf dat onzichtbare wezens aantrekt is misschien wel het ouija board of letterplankje; het planchette plankje met twee rolletjes en een potlood bij spiritistische seance; en automatisch schrijven. Men gaat passief om de tafel zitten om boodschappen te ontvangen terwijl men onbekend is met de omstandigheden die in de begeertewereld heersen. Op de duur krijgt een medium wel enige kennis over de lichaamloze bezoekers hoewel men absoluut niet het slechte karakter verwacht van de types waarmee men in verbinding staat, maar denkt dat het lieve, engelachtige vrienden zijn aan wie men zijn lichaam voor mediamiek gebruik geeft. Maar de zwakke, overgevoelige, emotionele vrouw van de wereld, vermaakt zich met haar vriendinnen in volkomen onwetendheid van de gevaren die hen bedreigen. Zij trekken bereidwillig deze ongewenste wezens aan want zij hebben de deur wijd open gezet en hen als gasten uitgenodigd.

De zelfmoordenaar, de arme stakker die uit wanhoop zijn of haar stoffelijk lichaam vernietigt, is de meest beklagenswaardige van alle aardgebonden geesten. Die heeft de tempel verwoest die de woning van de levende god was.

Tijdens het leven op aarde bereidt men het materiaal voor waaruit de matrijs, de vorm, of het oertype van het lichaam, dat men in het volgende leven op aarde moet gebruiken. Door het handelen in dit leven wordt orgaan na orgaan door het gedrag, versterkt of verzwakt. Men denkt er niet bij na dat losbandigheid en misbruik in dit leven een verzwakt lichaam in een volgend leven tot gevolg heeft; terwijl een ingetogen en eenvoudig leven daarentegen een gezond lichaam geeft. 'Wat de mens zaait zal hij oogsten.'

Nadat het ego al zijn ervaringen uit zijn afgelopen leven verwerkt en opgenomen heeft, voelt hij het verlangen weer naar de stoffelijke wereld af te dalen. Hij bouwt dan het oertype van het materiaal dat hij heeft verzameld, net zo als de architect zich in gedachten een beeld vormt van het project dat hij wil gaan bouwen. Op dezelfde manier vormt het ego - met behulp van de scheppende hiërarchieën die de mensheid daarin bijstaan - zijn volgende lichaam door het maken van een oertype of matrijs in de tweede hemel in het gebied van de concrete gedachte. De lengte van het leven wordt bepaald door de kracht die het ego in dit oertype legt. Nog voordat het oertype in zijn toekomstig lichaam is neergelaten zet hij

het in trilling en doordringt het tijdens de jaren die bestemt zijn dat men op aarde leeft.

Zoals gezegd wordt de levensduur in het stoffelijk lichaam door het ego, met behulp van de scheppende hiërarchieën, voor de geboorte vastgelegd. Het ego kan het echter door een eenvoudig en zuiver leven, of door verstandig te leven, verlengen; of juist door het verzuimen van gelegenheden verkorten. Alleen de dood, aan het einde van de vooraf bestemde tijd, kan de zoemende, trillende beweging van het oertype tot stilstand brengen. De zelfmoordenaar verstoort deze loop van de natuur. Door gebrek aan wilskracht om de harde levenslessen te leren, probeert men zich daaraan te onttrekken en vernietigt zijn of haar lichaam. Maar dan bemerkt men dat men in de toestand na de dood, meer levend is dan ooit, en ontdekt dan dat men die zoemende trilling niet kan stoppen. Het oertype moet zijn toebedeelde tijd van leven, en de energie die daarin is opgeslagen, vol maken. Ook als het lichaam vernietigd wordt gaat het oertype door met materiaal aan te trekken dat het ego nu niet meer kan opnemen en verbruiken, omdat het geen stoffelijk lichaam meer bezit. Daarom is het verblijf van een dergelijke geest of ego in de lagere sfeer van de begeertewereld erg onaangenaam. Men vluchtte voor de zorgen, maar die kleven nu nog vaster aan hem of haar. De geest moet daarom lijden totdat de voorbestemde tijd van het leven is beëindigd. Daarna valt het oertype uiteen en is het ego vrij en kan het naar de eerste hemel gaan.

Zo zien wij dat de dood een mens niet verandert. Een zondaar wordt door het afwerpen van zijn aardse gewaad geen heilige. Wat een mens tijdens zijn aardse leven heeft gezaaid, moet hij ooit en ergens oogsten. Als men zich in de lagere sfeer van de begeertewereld bevindt heeft men gelegenheid berouw te tonen en zich te reinigen van zijn zonden. Men kan ook na de dood langer in deze wereld verblijven om anderen te achtervolgen of om zich aan zijn vroegere verblijfplaatsen op aarde vast te klampen. Men kan ook een ongelukkig, beïnvloedbaar persoon door bezetenheid van zijn lichaam beroven en daardoor zijn zondige leven voortzetten om zijn verderfelijke lusten te botvieren. 'Gods molens malen langzaam, maar zij malen fijn.' Eens zal de mens voor zijn overtredingen moeten betalen en zich door verdriet en pijn van al zijn zonden reinigen om in een gezuiverd geestelijk lichaam zijn maker tegemoet te treden.

Diagram 5 b. Een levenscyclus

De essentie uit het verstand van 'juist denken' en uit de ziel van 'juist voelen' wordt in de geest als basis voor het toekomstige 'juist handelen' ingebouwd.	 <p>derde hemel</p>	Het verlangen naar ervaring en zielen-groei zet het ego aan tot wedergeboorte.	Gebied van de abstracte
Het goede uit het afgelopen leven wordt in het verstand als juist denken ingebouwd. Eveneens werken aan een nieuwe omgeving.	tweede hemel	Het ego verzamelt materiaal voor een nieuw verstand.	en van de concrete gedachte.
De essentie van het lijden wordt in de ziel als juist voelen ingebouwd. De ziel door lijden gelouterd.	eerste hemel louteringsgebied	Een nieuw begeerte-lichaam.	Begeerte-wereld.
De ziel bekijkt het panorama van het afgelopen leven. dood	de ether	Een nieuw levens-lichaam. Geboorte v.h. stoffel. lichaam.	De stoffelijke
Bloei van de mentaliteit.	48 leven op 7	Geboorte v.h. levens-lichaam. Groei.	wereld.
Verandering van leven.	42 aarde 14 35 21	Geboorte van het begeerte lichaam. Pubertijd.	
Bloei van het leven; 2 ^e groei.	28	Geboorte v.h. verstand. Meederjankelijkheid.	
BEGIN VAN HET SERIEUZE LEVEN			